

*Warmenhuizen, 19 december 1880*

*Geliefde Vader,*

*Aangenaam is het voor mij, om van mijn geliefde Moeder te moogen horen, dat gij zo gezond is.*

*Ofschoon ik wilde u gaarne eens zien. Maar Moeder heeft gezegd, dat wij mogte zooveel niet kome.*

*Het spijt mij wel, want ik heb een mooije Sinterklaas gekregen.*

*Ik was erg in mijn schik.*

*Als ik nog eens mee mocht na u toe, dan zal u eens zien Vader.*

*Een klein zilver orlogie, Teeuwis een mooije sigarenpijp.*

*Nu Vader je zalle wat op kijken. Moeder heeft gezegd, nu moest ik altijd gehoorzaam wezen en vlijtig leren.*

*Nu Vader ik zal m'n best doen, zoveel ik kan en ik hoop dat ik m'n ouders in haar volgend leven geen verdriet aan zal doen.*

*Vader ik zal blij wezen als u weer thuis is.*

*Nu geliefde Vader, ik en mijn kleine zusje bidden iedere avond voor u dat gij weer spoedig bij ons mag zijn, en vooral voor mijn geliefde moeder.*

*Mijn zusje Neeltje is erg verdrietig, want juffrouw is vanmorgen vertrokken. Neeltje heeft erg gehuild om juffrouw.*

*Maar nu mag zij uit naar oome Leen, dat heb ze tenminste alweer.*

*Naar school is mooi, maar ik wilde ook weleens een weekje uit.*

*Nu Vader van alle kinderen gegroet en ook van mij, uw zoon en van harte gezondheid.*

*K. Quant*