

Schoorldam anno 1900 Atze Nicolai en Margaretha Bosch

De hierna beschreven fam. Nicolai heeft zijn herkomst in Schoorldam. Maar verder terug in de tijd kwamen zij uit Friesland m.n. uit Franeker.

Eind 1700 vond een aftakking plaats naar Noord Holland. Deze aftakking vestigde zich in de gebieden vlak boven Amsterdam zoals in Edam, Monnikendam en Watergang.

Onze hier beschreven mensen vinden we terug in Schoorldam, Stolpen, Zijpe en nadien in Alkmaar, Heiloo, Warmenhuizen, Krabbedam en Den Helder.

Onze opa, Paulus Cornelis Nicolai, maakte deel uit van de kinderschare die voortkwam uit het huwelijk van **Atze Nicolai en Margaretha Bosch** maar velen van die kinderen (7) overleden vroegtijdig. Maar van opa's zijn oudste zuster Geesje en zijn broers, Pieter uit Heiloo, Atse uit Warmenhuizen en Leonardus uit Schoorldam treffen we hier nog de oude foto's aan.

Margaretha Bosch (zie foto op de website) geboren op 3 januari 1849 te Den Helder. Zij overleed op 16 februari 1918 eveneens te den Helder.

Zij was de dochter van Paulus Bosch (1816-1892) en Geesje Franx (1817-1865).

Margaretha trad in het huwelijk met Atze Nicolai op donderdag 7 juli 1870.

Atze Nicolai werd geboren op 3 juni 1842 te Watergang gemeente Landsmeer.

Zijn moeder overleed toen hij 4 jaar was en hij werd verder groot gebracht door een zus van z'n moeder.

In 1872 werd hij pontwachter te Akersloot en daarna te Watergang. Vervolgens werd hij brugwachter te Schagerbrug en daarna te Schoorldam.



Hier in beeld, ter hoogte van de opgang naar de vlotbrug, het brugwachtershuis en tevens hulppostkantoor van Atze Nicolai en Margaretha Bosch. We zien dat de vlotbrug half geopend is. De brugdelen werden bij opening onder de afrit van de brug getrokken.

In Watergang was hij ook brievengaarder geworden en hij bleef die taak gecombineerd met brugwachter ook later uitvoeren.

Op 1 april 1908 werd Atze eervol ontslagen.

Brugwachter werd daarna een zelfstandige functie en mochten er d.t.g. geen postzaken meer in het brugwachtershuis plaatsvinden.

Nu weten we, met dank aan Geertje Blokdijk moeder van schrijver van dit document, waar deze twee mensen naar toe gingen.

En wel omdat Geertje eens vertelde dat zij als klein meisje in Alkmaar veelwel langs een hek wandelde waarachter een tuin met een bankje waarop altijd twee oude mensjes zaten. Jaren later toen zij een relatie had met Leen Nicolai bleek uit verhalen dat dat Leen z'n grootouders waren geweest.

Geertje gaf aan dat de tuin met het hek ergens aan de Kanaalkade was en kunnen we nu afleiden dat dit bij het kerkgebouw van de Doopsgezinde kerk geweest is die daar gestaan heeft met het bijbehorende hofje.



Foto, Alkmaar archief.

De Doopsgezinde kerk met links daarvan het aanpalende hofje met tussen de huisjes in het poortje naar de tuin aan de Kanaalkade!

Dit plaatsje, daar in die tuin met een bankje, daar aan het hun o zo vertouwde kanaal zal veel door hun bezet zijn geweest en was het in dat opzicht geen toeval dat Geertje deze oude mensjes zich herinnert als kind zijnde.

Maar omdat ze zijn overleden in Den Helder voedt dat enige onzekerheid en betrof het dus de ouders van onze oma Nicolai t.w. Guurtje Palenstein.

Jaren later na enige verplaatsingen en ook opvolgers van het hulppostkantoor nam een Nicolai en wel Nardus Nicolai in 1934 het postkantoor weer over en werd dat gevestigd aan de Damweg te Schoorlдам. Ook werden daar rookwaren verkocht.

Atze werd geboren uit het huwelijk van Cornelis Nicolai en Trijntje Oostendorp. Veel wetenschap komt m.n. uit de kwartierstaat die door de oudste zoon van Opa n.l. Atse (uit Den Haag) in 1983 samengesteld is.

Atze Nicolai en Margaretha Bosch kregen 15 kinderen

Atze Nicolai geb. 3 juni 1842 te Watergang en overleed 13 okt. 1924 te Den Helder.
 Atze trouwde met Margaretha Bosch op 7 juli 1870 te den Helder.
 Margaretha Bosch werd geb. op 3 jan 1849 te Den Helder en is op 16 feb 1918 te Den Helder overleden.

- | | | | |
|-----------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | Cornelis | geb. 16-5-1871 den Helder. | overl. 17-6-1875 Stolpe. werd 4 jr. |
| 2 | Geesje | geb. 20-2-1872 Watergang. | overl. 1-10- 1957 den Helder. |
| 3 | Pauw | „ 20-9-1873 Watergang. | „ 15-8-1876 Stolpe 3 jr verdronken. |
| 4 | Trijntje | „ 7-10-1874 Watergang. | „ 4-6-1875 Stolpe. werd 8 mnd. |
| 5 | Cornelis | „ 13-6-1876 Stolpe | „ 20-8-1878 Stolpe. werd 2 jr. |
| 6 | Trijntje | „ 12-2-1878 Stolpe | „ 25-6-1878 Stolpe. werd 4mnd. |
| 7 | Paulus Cornelis | 25-3-1879 Stolpe | „ 24-8-1949 Alkmaar. |
| 8 | Cornelis | „ 27-7-1880 Stolpe | „ 9-12-1961 den Helder. |
| 9 | Trijntje | „ 27-7-1880 Stolpe | „ 19-12-1887 Schoorldam. 7 jr. |
| 10 | Atse | „ 14-1-1882 Schoorldam | „ 2-8-1959 Alkmaar. |
| 11 | Griet | „ 14-1-1882 Schoorldam | „ 11-9-1941 den Helder. |
| 12 | Pieter | „ 13-3-1883 Schoorldam | „ 31-1-1962 Heiloo. |
| 13 | Aart | „ 25-11-1885 Schoorldam | „ 29-11-1968 den Helder. |
| 14 | Willem | „ 19-3-1888 Schoorldam | „ 28-7-1888 Schoorldam. 4 mnd. |
| 15 | Leonardus | „ 2-1-1890 Schoorldam | „ 17-6-1973 Schoorl. |

(De dik gedrukte nummering duidt op foto's van deze personen)

Zeven van de 15 kinderen overleden vroegtijdig, koude en vochtige huizen en kinderen die bij elkaar in bed lagen ook bij ziekten en water uit regenputten die van het dak afkwam met alle bij behorende vervuiling van vogels en wat al niet meer zullen hieraan bijgedragen hebben.

Opa, Paulus Cornelis Nicolai (7)

En wel zoals hij zich zelf graag zag, n.l. in het uniform van de post beambte!

(zie foto op de website)

Opa Paulus Cornelis Nicolai was dus zoon van Atze Nicolai en Margaretha Bosch. Paulus Cornelis werd geb. op dinsdag 25 mrt in 1879 te Stolpe, gem. Zijpe en overleed 24 aug 1949 te Alkmaar.

Opa Nicolai is in deze de opa van kleinkinderen genaamd **Nicolai, Nagel en Naberman.**

Veel oom's en neven waren daar PTT'ers in en rond Alkmaar.



Hier Oma Nicolai

Haar meisjesnaam was Guurtje Palenstein zij werd geboren op 25 nov 1883 te Warmenhuizen zij overleed op 7 juli 1965 te Castricum.

Zij was de dochter van Leendert Palenstein, geb. in Krabbedam op 12 mrt 1840 en overl. op 13 okt. 1924 te Alkmaar en Grietje van Twuijver. geb te Zijpe op 28 nov. 1843 en overl. op 12 nov. 1921 te Krabbendam.

Geertje Blokdijk de vrouw van Leendert Nicolai (zoon van Guurtje en Paulus) bewaarde gelukkig veel foto's van de fam. Nicolai en achter op deze foto's vermeldde zij de nodige wetenschap van de personen die het betrof.

U treft deze foto's hier aan met de wetenswaardigheden van geportretteerde.

Ook van Geertje weten we dat opa Nicolai nadat het niet meer van hem verlangd werd in de dienst, hijzelf toch in uniform zijn taak bleef uitoefenen.



Hier poserend achter het huis aan de van der Woudestraat te Alkmaar Opa en Oma Nicolai.

De foto is genomen door hun oudste zoon Ats met z'n eerste fototoestel.

Afgaande op de driewieler die er staat zal Paultje een jaar of vijf zijn en is de foto gemaakt omstreeks 1929

Zij trouwden op 3 juni 1905 te Warmenhuizen

Zij kregen 5 kinderen:

Atse	geb. 7 juni 1906	huwde Aaltje Heinis. (uit Den Haag)
Leendert	geb. 27 jan 1908	huwde Geertje Blokdijk, overleed in 1972
Margaretha	geb. 16 juni 1916	huwde Arend Naberman overleed in 1944
Grietje	geb. 27 mrt 1919	huwde Henk Nagel.
Paulus Cornelis	geb. 6 mrt 1924	huwde Truus van Rijn.



Deze schets is vervaardigd door de heer F Stenneberg eveneens een postkantoor houder in Schoorldam en deed dit cadeau aan Paulus Cornelis Nicolai n.a.l.v. zijn eervol ontslag uit de dienst.

De doorrijstal van het logement “Hollands Welvaren” is hier duidelijk in beeld gebracht al zal het zijn functie inmiddels wel aan het verliezen zijn ten tijde dat deze schets gemaakt werd.

Jammer dat de brugwachters woning niet is weergegeven maar de maker is ook al van een generatie later en heeft het historische belang voor de familie Nicolai van deze brugwachters woning niet op het oog gehad of was deze woning wel al verdwenen ten tijde van het tot stand komen van deze tekening?

Het zal in het brugwachtershuis een pleisterplaats van mensen geweest zijn die op het water leefden, zoals de vele vlotters die met hun vloten vol hout naar Alkmaar voeren en maar moeilijk passeerden langs de vele vlotbruggen in het Noord Hollands kanaal.

Bij de brugwachter zal wel veel opgestoken zijn om de passage af te wachten.