

# Website 'Warmenhuizen in oude foto's': meer dan foto's alleen!

Opgezet in 2011 als een verzamelplaats van oude foto's (op dit moment bijna 3500!!!!), is de website uitgegroeid tot meer dan een 'foto-album'. Op de pagina Geschiedenis vindt u o.a. bijdragen van Sam Schipper over het ontstaan van Warmenhuizen en Schoorldam en van drs Jan Sparreboom: "De strijd tegen de Fransen en Romeinse vondsten".

De pagina 40-45 gaat in op wat er tijdens de tweede wereldoorlog speelde in Warmenhuizen, o.a. de evacués uit Amersfoort, de onderduikers bij de familie Klok in Schoorldam, het verzet en dokter Posthuma, de familie Kleibroek die de Joodse familie Drukker onderdak gaf, wat uitliep op deportatie van deze familie Drukker en gastheer Piet Kleibroek. Ook vindt u veel informatie over Tom Stanley, die samen met een ander

bemanningslid een in 1942 neergeschoten vliegtuig met de parachute wist te verlaten. Het vliegtuig kwam terecht 800 meter ten oosten van de Oude Ursulakerk. Maar er zijn ook bijdragen die lichter van toon zijn, zoals "Uit de klei gewassen, maar toch ontaard?" door Dr. Prof. Nico Schrijver over zijn jeugd in Warmenhuizen. Heel herkenbaar voor mensen die opgroeiden in de zestiger jaren. En hoe was het in de jaren '30 en '40 om als zoon van een visserman te wonen in Schoorldam? Gerrit Hartland, in 1952 geëmigreerd naar Australië, haalt herinneringen op, ondersteund door foto's en schilderijen van zijn hand: "Live below sealevel" (ook in Nederlandse vertaling).



Er is een uitgebreid artikel met veel foto's van het authentieke interieur van een stolpboerderij met als titel: "Hoe werd er vroeger gewoond en gewerkt in een stolpboerderij?". Een leuke aanvulling hierop is een bijdrage van Dr. K. Frans: "Boerderijen worden monumenten". Ook van zijn hand is: "Over twee eeuwen familie Frans in Warmenhuizen" en: "Over het kaasfabriekje van de familie Frans in Heiloo".

Dan is er een simpele nota uit 1875 van dokter Stolp aan Jan Wildeboer, ten drage van f 13,10: voor 12 geneeskundige voorschriften, 7 gedane visites en het trekken van een kies.

Deze nota heeft geleid tot veel spuurwerk: wie was dokter Stolp en wie was Jan Wildeboer? Dat voert ons van de Grebmolen in Schoorldam, naar Tuitjenhorn, Warmenhuizen.....

Om nog even in Schoorldam te blijven: "Een paar vandalistische heeren uit de stad van 40 plus op stap". Een krantenartikel over een gebeurtenis in Café Tramhalte. Dirk Snoek was toen de uitbater (1929-1932), zijn kleinzoon heeft veel informatie boven water gehaald.



Dit is een kleine impressie van wat de website behalve foto's nog meer biedt.

