

Warmenhuizen in oude foto's

WARMENHUIZEN - Op de site www.warmenhuizeninoudefotos.nl is van alles te lezen over de geschiedenis van Warmenhuizen. Speciale aandacht is er voor het dorp tijdens de oorlog. Bekijk foto's van joodse onderduikers bij de familie Klok (Grebmolen) in Schoorldam, de joodse familie Drukker die ondergedoken was bij de familie Kleibroek en de gebombardeerde boerderij van Jonker aan de Westfriesedijk.

Lau Komen heeft de pagina Anno 1982 verzorgd. Hij heeft in 1982 ruim honderd foto's gemaakt aan de hand van de boekjes *Warmenhuizen in oude ansichten, deel 1* en *125 oude foto's van Warmenhuizen*. De foto's die

hij gemaakt heeft zijn vanaf hetzelfde standpunt genomen als de veel oudere foto's. Soms is er veel en soms bar weinig veranderd. Verder zijn er pagina's Schoorldam (verzorgd door Arie Ligthart), Krabbendam,

Dorpsgezichten, Sport, Agrarisch, Ruilverkaveling, Schoolfoto's en Familiefoto's.

Nog niet bij alle foto's is bekend wat, waar wie het is en in welk jaar het genomen is. Informatie is altijd welkom bij Ciske Quant. Zij wil de website ook graag uitbreiden. "Er kunnen nog meer foto's bij. Het liefst ontvang ik ze per mail, gescand.

Bent u in het bezit van oude foto's, liefst met het verhaal erachter, of hebt u veel familiefoto's en



Opa van Ciske en boer Klaas Quant, geboren in 1870. Op de achtergrond de stolp Huize Alida die er nu nog staat, toen bewoond door de familie Dekker. In de schuif Willem Dekker. De foto is vermoedelijk van rond 1910.

wilt u deze graag plaatsen op een aparte fami-

liepagina? Mail dan quant-stet@hetnet.nl.