

*Rijke onderwijshistorie.....*

# Lagere school in Warmenhuizen blikt halve eeuw terug

WARMENHUIZEN — Uiteraard bestaat het openbaar onderwijs veel langer dan de 50 jaar waarover nu wordt gesproken. Deze 50 jaren hebben betrekking op het bestaan van de huidige o.l. school aan de Dorpsstraat 34, nadat het o.l.o. eerst was gehuisvest in de 50 jaar geleden aan het r.k. schoolbestuur overgedragen school in de Stationsstraat. Hier vond het r.k. bijzonder lager onderwijs toen onderdak.

Twee schoolhoofden in 50 jaar. Op 16 april 1924 trad de heer T. Donia, komende van Boornbergum (gemeente Smallingerland) in dienst als hoofd van de toenmalige o.l. school. Op het ogenblik van het aanvaarden van zijn nieuwe werkkring wist hij, dat hij maar kort „gestationeerd” zou zijn in de Stationsstraat. Als gevolg van de gelijkstelling van openbaar- en bijzonder onderwijs zou er in Warmenhuizen ook een R.K. school worden gesticht. Dat was een kostbare geschiedenis en de betrokken instanties vonden elkaar op de volgende wijze. De o.l. school aan de Stationsstraat werd aan het R.K. schoolbestuur in bruikleen gegeven, terwijl meester Donia een nieuwe drieklassige school kreeg aan de Dorpsstraat 34.

Op 2 februari 1925 vond de plechtige opening plaats. In het „weekblad van Noord-Holland” stond het volgende hierover:

„In Warmenhuizen bestond tot nog toe geen r.k. school, nu is men tot het stichten daarvan overgegaan. Om echter de kosten voor de gemeente zo dragelijk mogelijk te houden is de groote tegenwoordige o.l. school afgegeven aan het R.K. schoolbestuur, terwijl onder leiding van den architect J. C. Leijen te Bergen een nieuwe openbare school wordt gebouwd. De heer Westra te Warmenhuizen voert dit werk uit. Hetgeen vóór 1 februari 1925 moet worden opgeleverd”.

In hetzelfde weekblad: „Op maandag 2 februari 1925 is de o.l. school te Warmenhuizen in gebruik genomen”. Het artikeltje werd verlicht met een grote foto waarop een aantal uit die dagen bekende notabelen stond zoals: Jb. Swan, de toenmalige burgemeester J. Burger, schoolarts G. van Hesteren, W. Gutker, K. Westra, P. Rijs, gemeentesecretaris.

Op 1 september 1949 kwam de heer W. G. Vellinga uit de Beemster naar Warmenhuizen. Vele zaken in de vooroorlogse crisisjaren, die in de oorlog en in de eerste naoorlogse tijd waren blijven liggen, werden nu ter hand genomen.

Ruim duizend gulden was toen nog

voldoende om de school van geheel nieuw lesmateriaal zoals nieuwe reken- taal- aardrijkskunde en natuurkundeboeken alsmede diverse series nieuw leesmateriaal te voorzien.

Het klassikale onderwijs werd langzamerhand vervangen door meer individueel onderwijs. Handenarbeid werd ingevoerd en in 1951 nam de school voor de eerste keer deel aan het verkeersexamen in Bergen. Een sinterklaasfeest met toneel door en voor de jeugd, een driedaagse schoolreis voor de hoogste leerjaren, het waren zo de hoogtepunten uit die schooljaren.

Juffrouw Miedema in 1946 in dienst gekomen als onderwijzeres in tijdelijke dienst bleef uiteindelijk tot eind 1961 vol enthousiasme de helpende hand bieden.

Op 1 januari 1962 werd de school weer een éénmannschool, omdat er tekort „protestantse” leerlingen waren. Het betekende wel, dat meester

Vellinga werd gepromoveerd tot duizendpoot, daar hij nu zes leerjaren moest runnen. In 1963 werd de school van binnen gemoderniseerd en ging aan de tijd aangepast meubilair de plaats innemen van de toen 38 jaar lang gebruikte schoolbanken.

Eind 1965 werd de school weer een tweede leerkracht rijker, een situatie die tot op heden zo is gebleven. Er bestaat overigens een gerede kans dat de school wellicht na het huidige schooljaar met een aantal leerlingen zal worden uitgebreid en er dan voor het eerst in haar geschiedenis met 3 onderwijzers moet worden lesgegeven. Ik zal het van harte toejuichen aldus het huidige schoolhoofd W. G. Vellinga, nu 58 jaar en derhalve nog 7 jaar voor de boeg hebbende in Warmenhuizen, maar ik hoop wel dat deze uitbreiding zowel voor de schooljeugd, de leerkrachten en de oudervereniging tot een plezierige samenwerking zal leiden.