

1910: Nicolaas Blom, 25 jaar burgemeester van Warmenhuizen.

Door Sam Schipper.

Nicolaas (Klaas Blom) was burgemeester van Warmenhuizen van 1885 tot 1918.

Ter gelegenheid van zijn 25 jaar jubileum werd op 29 oktober 1910 een optocht gehouden onder leiding van veldwachter Nicolaas Ham. Aan deze optocht deden mee: 70 fietsers, waaronder een tandem van de gebroeders Potveer, 70 ruiters te paard en 6 landauers, die vervoerden de familie Blom, de Gemeenteraad en de fanfare T.A.V.E.N.U. (Ter Aangename Verpozing En Nuttige Uitspanning, opgericht 1896).



Versierde fietsen op de Westfriesedijk

De optocht ging eerst naar Huiskebuurt om twee wethouders van Alkmaar op te halen. Daarna ging men van Schoorldam naar Krabbendam en terug via 't Bossie en de Oudewal naar het gemeentehuis waar een aubade werd gehouden.



De optocht op de Westfriesedijk, 't Bossie. Links de woning Westfriesedijk 62.
Vooraan: veldwachter Ham (met sabel!)

Op het Gemeentehuis waren er vervolgens toespraken met de nodige cadeaus waaronder servies en zilveren bestek met het gemeentewapen erop. Daarna gingen de familie Blom en de gemeenteraadsleden naar het café voor het nazitten, natuurlijk betaald door de Gemeente. Dit was waarschijnlijk Café de Ooijevaar van de katholieke Cornelis Lingerak, want de familie Blom en de meeste gemeenteraadsleden waren katholiek.