





Waarde Vrienden.

Al wat u kan bekoren
 Omkrenge uwe jeugd
 Met frische rozenbladeren,
 Met eeuwige lentevreugd.
 Hoog zij die u beminnen
 Steeds aan uwe zijde staan
 En uwe jeugd u beschermen
 Op uwe levensbaan.

Warmenhuizen, 13 Maart 1898

T. Gutker.



Aan mijn Zusje.

Als ik een dichters geest bezit
 Had ik u op dit album blad
 Een schoon gedicht gegeven,
 Maar daar ik deze gave mis,
 Wensch ik u steeds wat vrolijk is
 Een recht gelukkig leven.
 Ik Voej er nog ten slotte bij:
 Ik denk aan u, denk gij aan mij.

Ter herinnering
 aan je Zuster A. Grents

Warmenhuizen
 20 Maart 1890



Lieve Zusje.

Als gy een neegereden,
Uw album eens doorziet,
Wil haar, aan niet vergeten,
Dit en dit blaandje biedt.

Tot souvenir

W
20 Maart
1859



Lieve Frijntje.

Zoo dikwijls gij dese bloemen
ziet
Denk dan ~~aan~~ ^{aan} hem die ze
U biedt.

Uw Vriendje:
H. Kemper

Wassenaar
24 Maart
1891.



Lieve Trijntje

Wenig letters heb ik nodig
Om U mijne wensch te bren
Mer dan vijf rijen overbodig
Dit zal ik U laten zien
Uw hune woord geluk alleen
Is het enigste wat ik miss

Dit souvenir aan
Engelina M. Oordmeyer

Hillemaro 29 Juni
1892



Lieve Trijntje.

Wanneer gij in Uw eenzaamheid
Aan Uw vriendinnes tentid
Vergeet vriendin den hand rok niet
Die in de lente van haar leven
De hand der vriendinnes heeft gezien
En U dit album blaadje biedt

Dit souvenir aan
M. Buren

Hillemaro 29 Juni
1892



Lieve Vriendin

O, wees in smart van andere,
Een rechte zonneshijn,
Dan zal uw eigen leven
Niet zonder stralen zijn

W. de Moor
Wormschuisen, 13 November 1809

W. de Moor.



Vriendin

Gij vraagt mij of ik op dit Stad
Aan u een vers wil schenken,
Op dat gij bij het zien daarvan
Aan mij zoudt kunnen denken
Ik woude heel graag aan uw versen
Maar gaarne zou ik weten
Of gij ook zoudt versen eene
Mij immers zoudt vergaten.

Ter herinnering aan:
Uw vriendin
y. Blom.

Wormschuisen
1 April
1809



Lieve Drijntje

Moge immer u lig groeien
Boven op uw levenspaan
Lender doemen die hiet Ven
Ja dan is mijn wensch volstaan

Ter herinnering aan
N. Quant.

Warmenhuizen
5 Mei
1831



Lieve Driendin

Gelyk en Leuk en in Lommer
Alles rijk met bloemen voort.
Zoo zy uwe levensbaan steeds
Met groen en bloemen rijk bevoort
Dat de geluksron u immer
Blyf behynder dag aan dag
Dat gy hier geen leed of rampen
Maar steeds vreugde maken mag

Ter herinnering aan
N. Ooyevaar.

Warmenhuizen
26 September
1833



Lieve tante

Stroo op u raad de schoonste bloem
De schoonste die u oog ooit ziet
En stroo dan onder dese bloemen
Voor mij een klein vergesteng^{nis}

Uw liefhe blenden
mochtje Johanna

Heiloo 25 October 1893



Lieve Trijndje

Het is weinig van waarde
Hetgeen ik u bied
Rook rozen op aarde
En vergeet mij niet,

Uw W doegenegen
A. Franken

Heiloo, 25 Mei 1893.

Lieve Vriendin

hou mijn naam ook beste teinde
In uw album mogen lezen
O neem dan dit kunstloos blaadje
Van uw vriendin Agie aan



Ter herinnering
aan uw
vriendin Agie
1897

Lieve Vriendin!



Mel, Dien! ik wil ook in dit boek
van u een versje schenken,
Op dat gij by het zien hier van
ook eens aan mij kunt denken,
Ik ben wel geen familie lid
Maar gaarne wil ik wisten
Of gij mij onder album boek
ook nimmer, zult vergeten.

Burgemeester
28. Januari
1899.

Uw Afschrijven
vriendin.
Maria Konijn



Lieve Trijntje

Even als de lieve lichte
Veld met nieuw water beest
Zoo zij ook het peul uws levens
Als met bloemen mild besteed
Maar wanneer uw hand wil plukken
Scheid dan het Weren van de Schijn
Want bedenk toch dat er minne
Rozen zonder doornen zijn

Handen
9 Maart
1890

Ter herinnering aan

Anna W. Louke. Baanman

Handel op Rozen.



Lieve Trijntje

Op het feest van uw Verjare
Bied ik u dit Koosje aan.
En wensch dat ge heel uw leven
Op Rozen zonder doornen ga.

Wassenaars
20 Maart
1890

Uw Vriendje K. Kampen

Lieve Freundin



De vriendschap is een lieflyk woord
Dat jonge hertenlicht bekoord
Doch vriendschap, is de niet en schijn
Afst van den echten stemgeluyg

Wassers linnen 13 maart 1879

Uw vriendin

E. Basinguikoren