

even bellen met... Ciske Quant

WARMENHUIZEN - Na enige tijd is deze rubriek weer terug van weg-geweest. Elke week belt de redactie met iemand uit de regio. Deze week bellen we met Ciske Quant (64) uit Warmenhuizen. Zij is bijna drie jaar geleden gestart met de website www.warmenhuizeninoudefotos.nl. In maart wordt deze website opgenomen in de Koninklijke Bibliotheek.

Wat was uw eerste reactie op deze erkenning?

"Ik was blij verrast. Eigenlijk wist ik niet van het bestaan van de Koninklijke Bibliotheek af. Ik kreeg een mailtje en vond het fantastisch. Zo blijft de site en de foto's voor de toekomst gewaarborgd. Dat vind ik erg belangrijk. Het is voor mij ook een opluchting. Ik heb me weleens afgevraagd 'wat gaat er met de site gebeuren, mocht ik er niet meer zijn?'. Gelukkig is er nu al duidelijkheid."

Was de site direct een succes?

"Ja, dat kun je wel zeggen. Natuurlijk hoop je dat ook. Op dit moment staan er ruim 2900 foto's op de site, met daarnaast ook veel informatie over het oude Warmenhuizen."

Krijgt u nog regelmatig foto's binnen?

"Nog steeds ja, maar meer bij vlaggen. Ik heb zelfs uit Canada foto's



Ciske Quant is trots op het feit dat de Koninklijke Bibliotheek haar website heeft geadopteerd. (Foto: Vincent de Vries / RM)

toegestuurd gekregen. Dat is toch fantastisch! In zo'n website gaat veel tijd zitten, maar ik vind het erg leuk om te doen. Zeker nu met de wetenschap dat het blijft bestaan. De Koninklijke Bibliotheek doet dit om wetenschappers en studenten in de toekomst toegang te bieden tot onschatbare informatie."

Zijn alle foto's welkom?

"'Nieuwe' oude foto's blijven altijd welkom. Het liefst weet ik ook het verhaal achter de foto. Bovendien kan ik familiefoto's plaatsen op een eigen familiepagina.

De foto's kunnen gemaild worden naar ciske.quant@hetnet.nl. Men hoeft de foto's niet aan mij af te staan, het liefst ontvang ik gescande foto's."

Beeldsculpturen in Martinuskerk



(Foto: aangeleverd)

'T VELD - In de Martinuskerk aan Rijdersstraat 107 in 't Veld is tot en met 30 maart een expositie van beeldsculpturen te zien. De beelden zijn van de beeldhouwgroep van het atelier van Arno en