

# Tom Stanley

## beleefde *Tomer 1984*

### fatale nacht

### opnieuw

WARMENHUIZEN, dinsdag  
Stram in de houding en diep onder de indruk beleefde Tom Stanley (72) uit Liverpool zaterdagochtend opnieuw, dat zijn vliegtuig werd neergehaald door de Duitsers. Vijf van de zeven inzittenden kwamen bij het drama om het leven.

Het vliegtuig — een Manchester-bommenwerper van de Royal Air Force — kwam terecht in een meertje op enkele honderden meters afstand van de hervormde kerk in Warmenhuizen.

Deze herinneringen uit 1942 werden voor Stanley weer werkelijkheid tijdens de onthulling van een oorlogsmonument in Warmenhuizen.

#### Actiegroep

Sinds jaren staat daar in de Dorpsstraat een eenvoudig monument, waarop de namen zijn vermeld van de dorpelingen, die in de Tweede Wereldoorlog het leven hebben gelaten. Een actiegroep vond echter dat ook de namen van de vijf slachtoffers uit de bommenwerper (zij zijn in Bergen begraven) op het monument thuis horen.

door Henk Kamies

Toen het zover was dat de plechtigheid kon plaatsvinden, werd Tom Stanley uitgenodigd om bij de onthulling van de steen met Engelse namen aanwezig te zijn.

De initiatiefnemers hebben veel moeite moeten doen om hem op te sporen; de tweede overlevende heeft men niet kunnen achterhalen.

„Ik las in een Engelse krant, dat ik werd gezocht en heb direct gereageerd. Dankbaar maakte ik gebruik van de uitnodiging. Ik heb hier in Warmenhuizen voor de tweede maal die nacht beleefd,” zegt een zeer geëmotioneerde Stanley.

Hij logeerde de afgelopen dagen bij de arts R. Posthuma in Schagen, dezelfde die hem destijds vond en behandelde.

Vandaag vertrekt hij weer naar huis.

#### Emoties

Posthuma: „Ik zag het luchtgevecht gebeuren. Twee parachutisten kwamen naar beneden. Stanley viel in het meer. Met een buurman ging ik er in een bootje naar toe. Ik weet nog, dat ik die nacht wel kon janken toen de Duitsers hem kwamen ophalen...”

Opnieuw moest dr. Posthuma zaterdag even ingrijpen toen de emoties Stanley dreigden te overmeesteren.

Boordschutter Stanley: „Ons vliegtuig werd geraakt door een nachtjager die werd gevlogen door ene Helmuth Lent. Wij keerden terug van een bombardement op Essen. Onze piloot zat dood in de stoel met de knuppel nog in de hand. Het toestel was redeloos verloren. Ik werd gewond aan mijn been en schouder en mijn zij zat vol granaatscherven, maar ik kon nog goed uit de voeten.

#### Kaart

Ik was de oudste aan boord en hielp mijn maat Peter Jones (toen 21 jaar) nog in de parachute. Hij was volkomen de kluts kwijt en ik moest hem uit het vliegtuig duwen. Daarna ging ik zelf.

Eenmaal heb ik later van hem een kaart ontvangen; daarna heb ik niets meer van hem gehoord. Het is ook de eerste keer, dat ik weer in Nederland ben. Ik heb ook nooit meer in een vliegtuig gezeten. Met uitzondering van die keer, dat de Amerikanen mij, na ons te hebben bevrijd, naar Engeland terugvlogen.”

■ Oud-boordschutter Tom Stanley diep geëmotioneerd bij de onthulling van het oorlogsmonument

