

Interview

Ciske Quant en haar man Jan Stet wonen heerlijk op de Westfriesedijk, vlakbij Warmenhuizen. Daar genieten zij van het buiten wonen, de tuin en hun beesten: twee honden en een oude geit. Maar de eenenzestigjarige Ciske zit ook graag achter de computer. Want haar hobby is het maken van websites. En nu heeft zij een bijzondere website op haar naam staan met oude foto's van Warmenhuizen.

Ciske vertelt: "Toen ik zo'n dertig jaar geleden met een computer moest leren werken, vond ik dat vreselijk. Maar nu zit ik er uren achter. Het begon allemaal toen ik zelfgekweekte, eenjarige plantjes wilde verkopen via internet. Daarvoor ging ik op cursus om zo'n website te bouwen. Voor een kennis uit Schoorl maakte ik een website om zijn vakantiehuisje te verhuren. Daarop wilde hij afbeeldingen van zijn verzameling oude ansichtkaarten. Inmiddels kwamen er zoveel huisjes bij op de website, dat ik voor de oude ansichten van Schoorl een aparte website maakte. Er kwamen zoveel reacties van mensen die weer oude foto's hadden, dat ik die er ook op

ging zetten. Maar ik weet niets van Schoorl! Daarom besloot ik zo'n site over Warmenhuizen te maken. Omdat ik het zelf leuk vind. Ik begon met mijn familiefoto's en foto's van het dorp. En een oud klasgenoot spaarde oude ansichtkaarten van Warmenhuizen. Ook die heb ik er op gezet. En zo kwam ik in contact met steeds meer mensen die oude foto's hadden en veel

van vroeger weten. Zoals Piet Zevenhuizen, Arie Ligthart en Lau Komen. Maar ik heb ook foto's van het archief in Alkmaar. Het is heel bijzonder om te zien hoe het dorp in zo'n 50 jaar veranderd is."

Het resultaat mag er zijn: de website heeft een pagina Krabbendam, Dorpsgezichten, Agrarisch, Ruilverkaveling, Sport en Schoolfoto's. "Ik vind die pagina over slo-

ten en poelen het leukst", vervolgt Ciske. "Want dat laat echt zien hoe Warmenhuizen vroeger was voor de ruilverkaveling. En dat is prachtig. Door de website zie ik ook hoeveel moois verloren is gegaan. Maar waar ik echt heel trots op ben, zijn de verhalen onder het kopje '40/'45. Met een oude Alkmaarse Courant van 10 mei 1940 van Piet Zevenhuizen en het verhaal van de familie Klok en hun onderduikers. Maar tevens het indrukwekkende verhaal van de familie Kleibroek en de Joodse familie Drukker

uit Alkmaar. Dit gezin is in Auschwitz omgebracht maar een poppenhuis van de enig dochter is bewaard gebleven."

Ciske: "Ik zou graag nog meer oude foto's willen. Ik hoef ze niet te krijgen maar ik maak er een kopie van. Het zou helemaal leuk zijn als mensen zelf nog iets kunnen vertellen over de foto: wie er op staan en waar het is gemaakt." Contact opnemen via mailadres: quant-stet@hetnet.nl. Nieuwsgierig geworden? Ga naar www.warmenhuizeninoudefotos.nl.



Warmenhuizen in oude foto's

Ciske Stet-Quant heeft een prachtige website gemaakt. Natuurlijk boordevol foto's maar ook vertelt het de geschiedenis van Warmenhuizen, de onderduikers in de Tweede Wereldoorlog, sportfoto's, foto's van Warmenhuizen voor de ruilverkaveling en nog veel meer. Kijk op www.warmenhuizeninoudefotos.nl. (Foto: Marc Moussault)